

## PISA – vårt nya styrdokument?

Det finns mycket kritik mot PISA; vad testen mäter, om likvärdigt genomförande och de märkliga statistiska beräkningarna. Det stora problemet är nog ändå att många lutar sig mot PISA i stället för mot målen i läroplanen, som i alla fall jag trodde var det vi skulle utvärdera skolan mot.

Enligt flera internationellt erkända källor ([www.li.com](http://www.li.com), <http://www.worldvaluessurvey.org> m.fl.) ligger Sverige i topp i världen om vi ser till läroplansmålen. Enligt dem ska vi *främja förståelse för alla människors lika värde*. Svenskar har blivit mer och mer toleranta sedan 90-talet! Skolan ska *förbereda eleverna för att aktivt delta i samhällslivet*. Där ligger Sverige fyra i världen! *Varje enskild elev ska finna sin unika egenart och därigenom kunna delta i samhällslivet genom att ge sitt bästa i ansvarig frihet*. Det är i princip de faktorer Legatum mäter i sitt index kring entreprenörskap. Sveriges placering? Bäst i världen! Det innebär inte att alla ska bli duktiga entreprenörer, utan att landet främjar bättre och mer jämlik tillgång till möjligheter för *hela* befolkningen. Om nu skolan ska få skulden för allt dåligt måste vi också krediteras för framgångarna.

Skolan har ett *demokratiuppdrag*, som vi utför väl. Våra elever blir demokratiska medborgare i vuxen ålder.

Trots vad senaste valresultatet visar ökar toleransen stadigt i Sverige. Det är den *värdegrund* vi odlar i skolan.

Vi utbildar människor som skapat produkter som säljer för miljarder utomlands, produkter som inte ens fanns för några år sedan. Skolan ger också i princip varje individ möjlighet att bli det hen vill bli. Det är den  *kreativa miljö* vi har i svensk skola!

Men länderna i PISA:s tio i topp, hur ligger de till? Jo, vi utklassar dem på alla ovanstående punkter. Framför allt de gamla konfucianska länderna Kina, Sydkorea och Taiwan ligger långt efter. Och sju av PISA:s tio i topp tillåter barnaga, flera av dem även i skolan! Också Finland ligger efter oss när det gäller bl.a. ekonomi och personlig frihet.

Andra länder ser avundsjukt på svensk skola som ett föredöme. Jag tror att Sveriges framtid skulle vara ljusare om vi odlade det som gör oss framgångsrika i stället för att vilja gå bakåt i utvecklingen.